



Julen 2011

Kære alle

Inden længe slipper vi 2011 og med denne julehilsen vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. Det er slet ikke til at forstå, at der allerede er gået et år siden vi sidst skrev julekort.

Julekortet 2011 er i år skiftet ud med en julemail – af flere årsager. For det første er der sket så mange ting, hvor pladsen på et almindeligt julekort ville være blevet alt for trang, og for det andet, og nok også mest afgørende, er tiden simpelthen løbet fra os, så julekortet ville ikke kunne nå frem inden jul.

På Ericavej bor der nu hele to skolebørn. Alexander stoppede før sommerferien i børnehaven med manér ved et brag af en fest, det var i hvert fald en træt dreng, vi fik hjem fra fest. Efter sommerferien startede han i børnehaveklasse på Lyngbjerggårdskolen sammen med Natasha. Han er meget glad for at gå i skole og er faldet rigtig godt til i klassen, hvor mange af kammeraterne fra børnehaven og fodbold også går. Fritiden bliver brugt på en masse fodbold og som noget nyt i år ville han også gerne prøve kræfter med springgymnastik, hvilket han nyder i stor stil. Alexander har den sidste tid også haft besøg af tandfeen, og hver gang er det spændende om der ligger en lille mønt under hovedpuden, når han vågner. Tænderne rasler ud af munden på ham, og flere af dem er begyndt at komme frem igen.

Natasha går nu i 3. klasse og stortrives blandt venner og veninder både dem på skolen og ikke mindst dem, som hun har lært at kende gennem yndlingsfritidsaktiviteten fodbold. Som sidste år brugte Natasha en uge af sin sommerferie på DBU fodboldskole og det var bare en rigtig god oplevelse. Da udendørssæsonen sluttede, blev fritiden brugt på både indendørsfodbold- og håndboldtræning. Som en rigtig, rigtig flot afslutning på fodboldåret vandt Natasha og de andre fodboldtøser 1. pladsen ved RIF Cup i Frejlev, og de kunne drage hjem med en stor, flot pokal, som lige nu går på rundtur blandt pigerne. I december optrådte Natasha og 3. klasse hele to gange med et meget flot Luciaoptog. Først i en fyldt Godthåb Kirke og to dage efter for hele skolen til morgensang. Vi kan vist roligt sige, at der var mange, som sad med gåsehud og nød de flotte sange og oplæsninger. To dage efter skulle de optræde med sangene for hele skolen til morgensang.





Flemming har dette efterår også haft meget at rive i. Der har været mere end fuldt skema på Construction College, og når ellers vejret tillader det bliver fritiden brugt på løb. Han er jo blevet bidt af en gal løber, og vi har hørt ham lufte tanken om muligvis at prøve kræfter med en halvmaraton til foråret.

Lilli har også været ophængt dette efterår. Sidst i august startede hun med at læse på COK i Aalborg. En gang om ugen stod der "Elevansvarlig lægesekretær – planlægning og vejledning" på skemaet. Faget var en sammensætning af kommunikation, coaching, læringsprincipper og uddannelsens formelle grundlag. Det hele blev afsluttet med en synopsis og efterfølgende eksamen d. 14. december. I forbindelse med studierne har der været en del lektier at forholde sig til, så de fleste weekender fra august til december var fuldt booket op.



Oven på alt dette er julen sneget sig ind på os. Der er blevet pyntet op og julegaverne er købt og pakket ind og snart skal de også fordeles til den øvrige familie. I år holder vi jul i Frejlev og 1. juledag kører vi til julefrokost i Hjørring.

Vi håber at 2012 giver os flere stunder sammen med alle jer, som vi endnu en gang ønsker en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Kærlig hilsen

fra

Familien MalacaKastbjerg

